

Van: Renegades Linedance [webmaster@renegades-linedance.nl]
Verzonden: vrijdag 1 oktober 2010 21:09
Aan: marco@fulleffect.nl
Onderwerp: Renegades Nieuwsbrief 3de kwartaal 2010



Nieuwsbrief 3de kwartaal 2010

3de kwartaal 2010

Hello everybody. Zonder dat je er erg in hebt zitten we al in de herfst en is dit tevens alweer de 3e editie van de nieuwsbrief. Deze keer staan er leuke en serieuze artikelen in. Nieuwsgierig geworden....wij wensen je veel leesplezier.



3 JULI 2010

Op deze datum vond ons feest plaats bij Peter Dam. Van de partij was Black Mail, Fulleffect en ik wederom als gastvrouw en DJ. Foei wat was het heet in die periode. Mussen vielen dood van het dak, bij wijze van spreken dan. Kreeg in de week voorafgaande van het feest 50 afmeldingen voor mn kiezen. Heb toen echt in dubio gestaan om de hele boel af te blazen. Echter na gesprekken met Jeroen (peter Dam), Black Mail en Marco besloten het toch doorgang te laten vinden. Ondanks de lage opkomst was het een ontzettend gezellige avond. Maar tja...whats new eej, is het toch eigenlijk altijd als wij een feesie geven. Kijk je kunt plannen wat je wilt, maar tegen de natuur is geen kruid opgewassen. Neem echter mn petje af voor al die mensen die toch gekomen waren. That's the spirit, daar doe je het toch allemaal voor. Om een gezellige en leuke avond te hebben met zn allen. In ieder geval...wij gaan gewoon door met het plannen van leuke evenementen.

28 AUGUSTUS 2010

Renegades Country Experience op de Maria Danneelserf te Capelle a/d IJssel, georganiseerd door Renegades in samenwerking met de gem. Capelle a/d IJssel. Wederom was Black Mail, Full Effect en ik als gastvrouw en DJ van de partij. Vrijdagavond de 27e hadden we alles versierd. Marco was ook gekomen om alles op te bouwen en aan te sluiten. We hadden er weer zin in. De 28e kwam om ongeveer 19.00 uur de schietsalon. Wat viel dat tegen zeg. Niemand van ons had ooit zo'n ding in het echt gezien, we hadden van alles verwacht maar niet zo'n krakkemikkerig ding als wat daar stond. Er was beloofd dat er 2 medewerkers, verkleed als marshalls mee zouden komen. Nou er waren wel 2 medewerkers echter marshalls....NO WAY, ze leken er in de verste verte niet op. Toen moest dat geval...sorry...ander woord heb ik er niet voor, in elkaar gezet worden. Zou je toch denken dat die medewerkers toch wel wisten hoe dat moet. Alles werd in losse delen naar binnen gebracht. Net een legpuzzle hahaha. Nou.....die krabden eens op hun hoofd, maar wisten echt niet hoe te doen. Toen

gingen Bart en Nico maar aan de slag en tuurlijk....toen stond de schietsalon er ineens. Hoe die laserguns werkten dat wisten onze 2 heroes niet, lieten dat over aan de 2 "marshalls" hahaha. Dat had wat voeten in de aarde, maar met een gebruiksaanwijzing is het gelukt. Maar ok, het was niet anders. Gelukkig klopte de rest wel allemaal. Black Mail was weer helemaal toppie, de lichtshow zag er weer gelikt uit en Marco's geluid fantastisch. Publiek begon al lekker binnen te komen maar.....mensen wat werd het ineens DONKER. Lucht zag er heel dreigend uit en ineens WAT EEN KNAL!!!!!! Schrok me lam. Dat was me een donderslag, gevolgd door meerderen en wat er ineens uit de hemel naar beneden kwam vallen...leek meer op BAKKEN water dat naar benee werd gegooid. Kijk wederom de natuur. Bedoel het was allemaal wel binnen, dus overde kt maar....als ik heel eerlijk ben, ik had er ook niet door gegaan. Was ook lekker thuis gebleven. Ondank dat, was het toch lekker druk op de vloer. Niet te....je kon tenminste fijn dansen. De sfeer was goed, m'n workshoppijs vond men leuk vooral de dans Make You Sweat bleek in goede aarde (voeten) te vallen, verschillende mensen hebben me nl om de muziek gevraagd. De avond was zo om. Heb daar altijd beetje moeite mee, bedoel je bent er zolang mee bezig, samen met anderen, dan nog eens alles opbouwen enz. dan is de avond daar...en voor je het weet is hij om. Of zou dat een goed teken zijn?



AFSCHEID

Wim heeft te kennen gegeven te stoppen met dansen en dus ook met alle activiteiten. De spaarkas blijft hij echter tot het eind doen. Hij maakt af waarmee hij is begonnen. Reden: na 11 jaar dansen houdt hij het voor gezien. Dit kunnen wij alleen maar respekteren. Echter persoonlijk zal ik hem missen. Hij is al die jaren een gewaardeerd assistent en lid van Renegades geweest. Altijd kon Renegades en ik, op hem rekenen. Deed nooit vergeefs een beroep op hem. Het zal raar zijn om volgend jaar ons lustrum te vieren zonder zijn aanwezigheid. Wim, ik wil je bedanken voor al je inzet en loyaliteit. Ik weet dat velen van Renegades het jammer vinden, maar je besluit respekteren. We zullen mekaar ongetwijfeld nog wel horen, zien en spreken. Namens het team van Renegades en uit naam van alle leden, **BEDANKT EN TOT ZIENS!**



Jaarlijkse uitje

De datum is vastgesteld op 6 november 2010. Gezellig eerst wokken in De Wok van Ridderkerk, Koningsplein 12 te Ridderkerk. Daarna PARTYTIME bij Dans & Partycentrum Jaap vd Graaf, Kievitsweg 107 ook in Ridderkerk. Nadat we op 20 maart l.l. hadden kennisgemaakt met Daniel

Trepaf en door menigeen de verzuchting was geslaakt van.....oh die zou ik graag nog eens willen zien hahahaha, is het me gelukt na veel heen en weer mailen Daniel te boeken voor 6 november. Kijk...je moet er wel wat voor doen hoor, om de zaken geregeld te krijgen. Maar doe het graag vandaar. Alles was al geregeld en zat eigenlijk beetje achterover te leunen totdat de 6e november zou komen. Immers....wat kon er nog gebeuren? Daniel komt, Fulleffect en ik zijn er ook. Zaal bij Peter Dam geregeld dus..... Oh boy, kreeg de schrik van m'n leven toen ik een alarmerend telefoontje kreeg van Carla. Peter was gestopt met zn dansschool op de bestaande lokatie, ivm perikelen met de gem. Capelle en naarstig op zoek naar vervangende ruimte. Hoe Carla dat wist...heel simpel, haar dochter zou gaan dansen bij Peter, maar dat ging door die omstandigheden NIET door. Echt ik wist helemaal van niets. Meteen Peter gemaïld en gevraagd. Dacht nog, zal wel weer lang duren voordat ik antwoord krijg, maar nee hoor, binnen een half uur was het antwoord er. Inderdaad een hele uitleg waarin bovenstaande was verwerkt. Er kon geen avond plaatsvinden op de 6e november bij Peter Dam. Kan je vertellen, zat zowat tegen het plafond. Wist me geen raad. Heb de hele middag zitten googlen, zoeken dus naar vervangende ruimtes. Heb gemaïld naar ik weet niet hoeveel adressen en tevens gebeld. Sommige zaalhouders vroegen € 500,00 voor zo'n avond. Dat ging hem dus niet worden. Was echt ten einde raad. Marco inmiddels ook al ingelicht, die ging gelukkig meehelpen zoeken. Niet paniekeren zei hij nog, we fixen wel een andere lokatie. Niet paniekeren....pffffff zat al tegen het plafond. Op een gegeven moment zei Marco, heb je Ridderkerk al gebeld? Ikke...gemaïld. Hij weer, bellen gaat sneller. Tja mensen dat wel zo, maar zag het helemaal niet meer zitten. Had het ff helemaal gehad. Enfin heb na veel aandringen toch maar gebeld en tot mijn verbazing wist Gert meteen wie ik was. Enige wat ik hem vroeg was....."heb je 1 zaal voor me"? Hij vroeg de datum, ik zei 6 november, ff agenda erbij en toen.....JA hij had een zaal voor me en wel dezelfde zaal waar we verleden jaar ook hadden gezeten. Geen gezeur over vlak bij een cd middag zitten hahaha. Niks van dat alles, we waren gewoon welkom. Kon een leuke prijs bij hem bedingen. Was zo happy. Zoals je weet zouden we in 1e instantie in Vlaardingen gaan wokken, maar wrom moeilijk doen als het makkelijk kan. Geen heen en weer gereis, gewoon alles in Ridderkerk. De juiste tijden moet ik nog ff uitzoeken maar dat horen degenen die meegaan uiteraard vanzelf. Ook moet er nog wat geregeld worden met vervoer, want sommige rijden of hebben geen auto, maar dat zijn geen echte problemen. Daar komen we wel uit. Waar ik ook aan zit te denken, degenen die gespaard hebben, er is best wel een leuk bedrag over voor consumpties. Maar zoveel drinken sommigen niet dus.....ik dacht zo...misschien kan ik wel iets met Gert regelen voor bitterballen of zoiets. I let you know. Alles is weer voor mekaar. Inmiddels zijn de flyers al naar diverse info sites gezonden om geplaatst te worden. Kijk de avond is openbaar, voor iedereen toegankelijk. Heb 1 verzoek aan jullie, wil je deze avond bij zoveel mogelijk mensen onder de aandacht brengen? Bedoel, de zaal moet toch wel gevuld worden hahaha.



LUSTRUM

Wetend dat het nog een beetje een ver van mn bed show is voor velen, wil ik toch je aandacht hiervoor vragen. Op 14 april 2011 bestaan wij nl 7 jaar. Wij willen daarom op onze 7,5 jarige verjaardag een KNALFEEST geven. Niks aan de hand zou je denken, leuk, doen we. Tot mijn grote verbazing liep ik met het boeken van de band, ja die is nu al geboekt, tegen het feit aan dat ze in oktober al volgeboekt waren, immers dat is de datum voor het lustrum. Wat bleek er waren nog 4 zaterdagdagen in 2011 vrij

waar ik eventueel uit kon kiezen. 2 in januari en 2 in december. Je begrijpt die van januari gaat het niet worden. Geworden is:

10 december 2011

Waar.....nou mensen dat weet zelfs ik nog niet hahahaha. Nu ben je zeker nieuwsgierig geworden welke band er komt?????? Nou dat horen we dan wel (of niet)

WORKSHOPS

Zoals je misschien al gemerkt hebt, wordt ik de laatste tijd gevraagd om workshops te geven. De laatste x was incl. demos en DJ zijn in Hellevoetsluis. Maar het komt toch meer voor dat men een workshop wil op een bedrijfs- of vrijgezellenfeest. Daardoor is het idee geboren om workshops te geven op zulke feesten, indien er een aanvraag komt. De bedoeling is dat samen met Anja te doen, immers heb wel een assistent(e) nodig. Is de groep te groot kan ik altijd een extra danser(es) meevragen die dat ook leuk vindt en er capabel voor is. Om een en ander professioneel er uit te laten zien ben ik samen met Marco bezig aan een aparte website. Een opzetje is geboren en nu de rest nog. Het interessante hiervan is.....dat we een totaal pakket, in de toekomst kunnen aanbieden. Bv. Alleen workshops, wil men een demo erbij....die mogelijkheid is aanwezig. Licht en geluid idem enz. enz. Het is nl al voorgekomen dat men ons inhuurde en problemen had met het geluid. Mensen hebben vaak totaal geen idee wat er allemaal bij komt kijken. Daarom opteren we voor een aparte website voor dit soort zaken. Hoe een en ander uitgewerkt gaat worden.....I keep you informed.



NIEUWSBRIEF

Marco en ik denken er over na om te stoppen met de nieuwsbrief. Wij hebben er best wel veel werk aan. Ik om alle stukjes te bedenken en te schrijven, Marco moet uit al die wirwar van stukjes, foto's en plaatjes een geheel zien te maken, wat er voor het oog ook nog aangenaam uitziet. Daarna de verzending.

Reden:

Er is weinig tot geen respons.

Wij hebben het al die tijd met veel plezier gedaan en hoeven echt geen bedankje. Zitten we niet op te wachten. Maar we vragen wel bij elke nieuwsbrief aan de lezers om ideeën, op/aanmerkingen, of om zelf een redactioneel stukje te schrijven, copy leveren. Heb/had je problemen om zulke zaken op papier te zetten, zijn wij altijd bereid een helpende hand te bieden. Het enige wat men hoeft te doen is een mail te sturen naar Marco als webmaster of naar mij en wij zorgen dat het voor mekaar komt. Wij hebben daarom besloten om in ieder geval tot het eind van het jaar de nieuwsbrief te verzorgen. Mochten er mensen zijn die dit jammer vinden en mee willen helpen om de nieuwsbrief in stand te houden, dan gaan we uiteraard door.



lezen

Dit was al weer de derde nieuwsbrief van dit jaar! Mis je iets of heb je goeie ideeën voor de volgende nieuwsbrief? Laat het ons weten op het forum of via alice@renegades.nl.

Uitschrijven? klik dan op [\[afmelden\]](#)